

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### **Het is de concentratie die je kan brengen waar je moet zijn**

“Waar je ook bent, je kan gedragen worden naar vernieuwing. Dat wil niet zeggen dat je uit je werk moet stappen, uit je gezin, uit je leven zoals het nu is. Neen, het is niet op deze manier. Je kan op deze aarde, binnen het gewone dagelijkse leven, tot vernieuwing komen, door open te komen voor het Goddelijke in je eigen leven. En waar je dan ook mee bezig bent, waar je ook staat, je zal gedragen worden, dat zal je voelen. Ineens wordt het werk lichter, ineens wordt de vreugde groter en ga je veel meer ontdekken, ook om je heen en ook in je werk.

De concentratie neemt toe en op deze manier word je handig in bepaalde dingen die je vroeger niet kon. En toch is dat de realiteit. Alles op deze aarde ontstaat vanuit concentratie, en het is de concentratie die je kan brengen en leiden waar je moet zijn. De concentratie is een soort punt van contact met je eigen wezen, je eigen ziel.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden”  
(uit hoofdstuk 3: ‘Je wordt gedragen naar vernieuwing’) © Mayil.com